

CREDO JUNIOR

Nr 3 | våren 2022



Att be är att prata med Gud

Jesus har lärt oss att be till Gud.

Som kristna ber vi till Gud som Fadern, Sonen (Jesus) och den helige Ande.

Andra använder andra namn för Gud eller ber till andra gudar.



Ibland kan vi be om någonting.

Precis som vi kan be varandra om olika saker:

”Kan jag få en bulle?” eller ”kan du hjälpa mig?”



Men Jesus har också lärt oss att tacka Gud i våra böner. Att tacka för allt gott som han har skapat – för kärlek, för livet, för naturen, för fred, för glädje och allt sånt.

Många kristna tackar Gud på morgonen i sin morgonbön, när man sätter sig för att äta i sin bordsbön och på kvällen innan man somnar i sin aftonbön.

Du kan också be för andra. Det kallar vi förbön. Gud blir glad när vi bryr oss om andra och när vi vill att hans vilja ska ske i världen – precis som Jesus gjorde.





Vi vet att mycket i världen inte är som Gud vill. Men Jesus har lärt oss att när vi ber för andra människor och för olika saker, då kan hans vilja lättare ske. Det är därför det är viktigt att vi ber.

**Man kan be ensam eller tillsammans med andra.
Man kan be högt eller tyst så att bara Gud hör. Du
behöver inte be med några särskilda ord.
Du kan be var som helst och när som helst
– Gud finns alltid där och hör din bön.**



På Credo Juniors hemsida kan du hitta en film som Maja har gjort om olika sätt som du kan be på. Där finns också "Lurigt och klurigt" avsnitt 3, där Benny försöker att be med sin lillebror Lennart, som är lite tokig ibland.

Vi vet inte alltid vad som händer när vi ber: vad Gud svarar eller hur vi själva eller andra får hjälp. Men Jesus har sagt att han hör alla våra böner och att han alltid bryr sig om oss och det vi ber för.



**Att be är därför ibland mer som att vi
sitter och pratar med Jesus.
Vi får berätta för honom och han lyssnar.**

Det viktigaste är kanske inte vad han ska svara utan att han finns där och att vi vet att han lyssnar och att han älskar oss!

